

ΣΚΗΝΗ 1η

Ο μπαμπας, η μαμά και η κόρη τους βρίσκονται στο σαλόνι και παρακολουθούν τηλεόραση. Η κόρη Τσαμπίκα κρατάει ένα μπολ πατατάκια και ο πατέρας διαβάζει εφημερίδα, ή με έναν υπολογιστή ή με ένα τάμπλετ. Η μαμά κρατάει την εξουσία (τηλεκοντρόλ)

MAMA Πάλι τρώς!

ΤΣΑΜΠΙΚΑ σε πειράζει

MAMA πολύ.... Νομίζω πως θα πρέπει να προσέχεις τι τρώς... να κάνεις μια υγιεινή διατροφή .. δεν σας μαθαίνουν τίποτα πια σε αυτό το σχολείο

ΤΣΑΜΠΙΚΑ πως ...πως...

MAMA κοίτα πόσο όμορφες είναι αυτές οι κοπέλες που χορεύουν, κοίτα κάτι σώματα... Να μια ευκαιρία... να κάνεις μπαλέτο..

ΤΣΑΜΠΙΚΑ δεν νομίζεις πως είμαι μεγάλη να ξεκινήσω μπαλέτο ... το μπαλέτο το αρχίζεις όταν είσαι 3 ή 4 χρονών όχι όταν είσαι 13

MAMA Ωραία να κάνεις κάποια αθλητική δραστηριότητα λοιπόν

ΤΣΑΜΠΙΚΑ Μπορείς να αλλάξεις κανάλι ... στο άλλο έχει αγώνες στίβου

MAMA έτσι θα αθληθείς;

ΜΠΑΜΠΑΣ εγώ λέω καλύτερα να τα αφήσεις αυτά και να διαβάζεις περισσότερο.. οι βαθμοί σου δεν είναι κι ό,τι καλύτερο και οι καθηγητές σου μου είπαν πως δε διαβάζεις

MAMA Σωστά τα λέει ο μπαμπάς σου αλλά θα πρέπει και να αθληθείς. Θα πρέπει να αδυνατίσεις. Το λέω για το καλό σου

ΤΣΑΜΠΙΚΑ Ωραία .. γι αυτό θα θελα να σας μιλήσω ... αυριο στο σχολείο μας είπαν πως θα έρθουν κυνηγοί ταλέντων για τον στίβο

MAMA τι είναι οι κυνηγοί ταλέντων

ΜΠΑΜΠΑΣ δεν ξέρεις.. κάποιοι ειδικοί συνήθως γυμναστές που ψάχνουν για παιδιά που τα καταφέρνουν καλά στο στίβο.

ΤΣΑΜΠΙΚΑ ακριβώς.. μας είπε ο διευθυντής πως θα έρθουν στο σχολείο γυμναστές οι οποίοι θα διαλέξουν παιδιά, δεν ξέρω πώς, τα οποία είναι τα καλύτερα και πως όλοι μπορούμε να συμμετέχουμε στη διαδικασία της επιλογής.

MAMA και θα πας

ΤΣΑΜΠΙΚΑ Ναι

MAMA και τι θα κάνεις θα τρέξεις ή θα κάνεις άλμα σε μήκος; ... θα ρεζιλευτελείς.... δεν νομίζω πως σου ταιριάζει

ΤΣΑΜΠΙΚΑ ξέρεις.. υπάρχουν και οι ρίψεις στο στίβο... σφαίρα, ακόντιο, σφύρα...

MAMA και θα γίνεις άλλη τόση!!! με τίποτα ...

ΜΠΑΜΠΑΣ δίκιο έχει η μάνα σου. Καλύτερα να μείνεις απ' έξω. Εξάλλου δεν είναι υποχρεωτικό.

ΤΣΑΜΠΙΚΑ δε βοηθάτε...

ΣΚΗΝΗ 2η

Στην αυλή του σχολείου η Τσαμπίκα με τις φίλες της συζητούν για τις δοκιμασίες
ΦΙΛΗ 1 Ουφ .. πρόλαβα .. άργησα να ξυπνήσω και έτρεχα στο δρόμο... Άρχισαν
έτσι ; Προλαβα ;...Να δω πως θα τα καταφέρω. Τι ώρα είναι η σειρά μας;
ΦΙΛΗ 2 περιμένουμε εδώ... θα μας φωνάξουν . Το καλό είναι πως σήμερα δε θα
κάνουμε μάθημα

ΦΙΛΗ 1 Ναιαιαιαι!!! Εσύ δεν χαίρεσαι;

ΤΣΑΜΠΙΚΑ Πως δε χαίρομαι... Απλά έχω αγωνία...

ΦΙΛΗ 1 Γιατί; θα λάβεις κι εσύ μέρος στις δοκιμασίες;

ΤΣΑΜΠΙΚΑ Ο διευθυντής είπε όποιος θέλει

ΦΙΛΗ 2 κι ο γυμναστής είπε όποιος μπορεί

ΤΣΑΜΠΙΚΑ Κορίτσια πρέπει να χάσω κιλά...πρέπει να λάβω μέρος είναι
ευκαιρία...

ΦΙΛΗ 2 εδώ; ... μπροστά σε τόσο κόσμο να τρέξεις;

ΦΙΛΗ 1 ευτυχώς θα κερδίσω και κάποιον!!!

ΦΙΛΗ 2 Θα ρεζιλευτείς! μη το κάνεις... άμα θες να χάσεις κιλά πήγαινε πρώτα σε
ένα γυμναστήριο... personal training το καλύτερο!

ΤΣΑΜΠΙΚΑ Μα αφού θέλω να πάρω μέρος..

ΦΙΛΗ 1 μια στιγμή... Πιστεύεις θα σε διαλέξουν; ...έχεις κάποιο ταλέντο;

ΤΣΑΜΠΙΚΑ δεν το ξέρω

ΦΙΛΗ 2 άρα γιατί το διακινδυνεύεις.. θα σε δουν όλα τα παιδιά και θα γελάνε...

ΤΣΑΜΠΙΚΑ βρε κορίτσια θέλω να προσπαθήσω...

ΦΙΛΗ 1 τώρα;...μπροστά σε τόσο κόσμο;... να προσπαθήσεις;...

ΦΙΛΗ 2 Άμα σε κοροϊδεύουν μετά, μη κλαις... έρχεται... φεύγεις όσο είναι
καιρός...

έρχεται ο γυμναστής της Ομοσπονδίας στίβου

ΓΥΜΝΑΣΤΗΣ Κορίτσια καλημέρα! Ονομάζομαι Πέτρος Στασινός και έχω έρθει
στο σχολείο σας με την ευκαιρία ενός προγράμματος της Ομοσπονδίας Στίβου
που ονομάζεται "Ανάδειξε το ταλέντο σου". Για το λόγο αυτό θα κάνουμε τρεις
δοκιμασίες. είστε σύμφωνες;

ΟΛΕΣ ΜΑΖΙ ναι!

ΓΥΜΝΑΣΤΗΣ στην πρώτη δοκιμασία θα πρέπει να σταθείτε ακριβώς πίσω από
αυτή τη γραμμή και χωρίς φόρα να πηδήξετε όσο πιο μακριά μπορείτε. Λοιπόν
πάμε;

*Τα κορίτσια εκτελούν την πρώτη δοκιμασία κι όταν έρχεται η σειρά της Τσαμπίκας όλοι γελάνε
γιατί δεν τα καταφέρνει και προσγειώνεται με άκομψο τρόπο.*

ΓΥΜΝΑΣΤΗΣ Παιδιά η δεύτερη δοκιμασία περιλαμβάνει τρέξιμο.... Το βλέπετε εκείνο το δέντρο που έχουμε δέσει μια κόκκινη κορδέλα στη μέση; Θα τρέξετε μέχρι εκεί και θα γυρίσετε πίσω. Λοιπόν ξεκινάτε με το πάμε το δικό μου, εντάξει;Έτοιμοι! πάμε...

ΓΥΜΝΑΣΤΗΣ Λοιπόν ξεκουραστήκατε ... τι λέτε ξεκινάμε και την τελευταία δοκιμασία. ... Θα πρέπει να πετάξετε αυτό το μπαλάκι όσο πιο μακριά μπορείτε.. ποια θα ξεκινήσει πρώτη.

Η Τσαμπίκα βγαίνει μπροστά... παίρνει το μπαλάκι και το πετά μακριά ... πολύ μακριά ... όλοι εκπλήσσονται... οι δύο φίλες κοιτάζονται μεταξύ τους και ο....

ΓΥΜΝΑΣΤΗΣ Μπράβο σου! πως είπαμε ότι σε λένε;

ΤΣΑΜΠΙΚΑ Τσαμπίκα

ΣΚΗΝΗ 3η

Η Τσαμπίκα στο δωμάτιο της ξεφυλλίζει περιοδικό μόδας ... κοιτάζεται στον καθρέφτη και μονολογεί

ΤΣΑΜΠΙΚΑ πω!πω! πως είμαι έτσι, έχω πάρει κιλά από πέρυσι, τα ρούχα δε μου κάνουν...δες πως έγινα... πρέπει να αδυνατίσω...

χτυπά το τηλέφωνο

ΤΣΑΜΠΙΚΑ άγνωστο νούμερο... Παρακαλώ ποιος είναι;

ΓΥΜΝΑΣΤΗΣ Τσαμπίκα καλησπέρα. ..είμαι ο Πέτρος Στασινός ο γυμναστής της Ομοσπονδίας στίβου θα ήθελα να σε ενημερώσω πως έχεις επιλεγεί στην εθνική ομάδα στίβου για το αγώνισμα της σφαιροβολίας. Σε τρεις μήνες από σήμερα θα διεξαχθούν αγώνες και θα ήθελα να σε προπονήσω.

ΤΣΑΜΠΙΚΑ Δεν ξέρω ...δεν νομίζω

ΓΥΜΝΑΣΤΗΣ τι είναι αυτά που λές....η ευκαιρία που σου δίνεται είναι μοναδική...

ΤΣΑΜΠΙΚΑ Το ξέρω...

ΓΥΜΝΑΣΤΗΣ θα ήθελα να μιλήσω με τους γονείς σου

ΤΣΑΜΠΙΚΑ Αυτή τη στιγμή δεν είναι εδώ... θέλετε να πάρετε αργότερα.. ή καλύτερα αύριο το απόγευμα... ναι γράψτε το τηλέφωνο του σπιτιού 2241.....

ΓΥΜΝΑΣΤΗΣ Πάντως θα πρέπει να το σκεφτείς καλύτερα. Είσαι ένα ταλέντο που δεν πρέπει να χαθεί. σε όλη μου τη ζωή δεν έχω δει άτομο να πετά το μπαλάκι με τόση άνεση τόσο μακριά. Με την κατάλληλη προπόνηση μπορεί να γίνεις παγκόσμια πρωταθλήτρια. Λοιπόν σκέψου το .. Θα πάρω αυριο και περιμένω μια θετική απάντηση. Καληνύχτα.

Η Τσαμπίκα κλείνει το τηλέφωνο

ΜΑΜΑ Τσαμπίκα μιλάς με κάποιον;

ΤΣΑΜΠΙΚΑ όχι!!!.όχι!!... Αχ! τι θα κάνω; από τη μια πρέπει να χάσω κιλά και από την άλλη μου αρέσει να ασχοληθώ με το στίβο...τις ρίψεις...Αφού όπως λέει είμαι και "ταλέντο" σήμερα όμως έγινα ρεντίκολο... ειδικά την ώρα που έπεσα...όλοι

γελούσαν μαζί μου. Αν ήμουν όμως πιο λεπτή θα τους ήταν αδιάφορο... Θα είχα περισσότερους φίλους ... τα αγόρια θα με έβλεπαν αλλιώς... Ο κος Πέτρος δείχνει να πιστεύει σε μένα αλλά κι αυτός τη δουλειά του κάνει, μόνο οι αγώνες τον ενδιαφέρουν.. όλες οι σφαιροβόλες είναι τόσες... η μαμά λέει να αδυνατίσω... το ίδιο κι ο καθρέφτης τα ρούχα δεν μου κάνουν... κι ο μπαμπάς λέει να διαβάζω περισσότερο και έχει δίκιο οι βαθμοί μου είναι χαμηλοί πρέπει να βρω χρόνο για διάβασμα... Αχ! τι θα κάνω;

ΑΥΛΑΙΑ

SCENE 1

In the living room watching TV

MOM: Are you eating again?

TSAMPIKA: Do you mind?

MOM: Very much! I think you have to take care of what you eat ... Follow a healthier diet ... Don't you learn anything at school anymore?

TSAMPIKA: What's the problem?

MOM: Look at you and look at these beautiful dancing girls on TV, look at their bodies ...It's a good opportunity, isn't it? ...I mean the ballet ..

TSAMPIKA: Don't you think that I am too old to start ballet? You can start ballet when you are 3 or 4 years old ... Hellooo, I am 13.

MOM: So, you must take up a sport.

TSAMPIKA: Could you give me the remote control? ... Could you change the channel?... There is an athletics competition.

MOM: I didn't mean you should exercise by watching athletics on TV !

DAD: It would be better for you to do your homework ... You need time for studying ... Your grades are not good and your teachers told me that you must try harder.

MOM: Your dad is right, but you have to train. You have to lose weight. I'm saying this because I care about you.

TSAMPIKA: Nice. So, I would like to talk to you about this ... Talent hunters will come to school tomorrow.

MOM: What is this? Talent hunters?

DAD: You don't know. Some expert trainers usually looking for kids who do well in sports.

TSAMPIKA: Exactly! The headmaster told us that there will be PE teachers who will pick the best kids for athletics. I don't know how but I know that everyone can participate in the selection process.

MOM: And... you will go?

TSAMPIKA:Yes!

MOM: And what will you do? Will you run or do long jump? You're going to be ridiculous. I don't think it will be good for you.

TSAMPIKA: You know, there are also throws in the stadium ... discus, javelin, hammer ...

MOM: And you will get even bigger !!!...No way!

DAD: Your mom is right! You'd better not participate. By the way, it is not obligatory, is it?

TSAMPIKA: You are not helping acting like this...

SCENE 2

In the school yard, Tsambika and her girlfriends discuss trials

FRIEND 1: Uh ..Did I miss something? I was late waking up and running on the road ... Have they started? I have to do my best. I don't think I will pass the trials.... What time is our turn?

FRIEND 2: We must wait here ... They will call us. The good news is that today we will not have any lessons.

FRIEND 1: Yes, yes !!! Aren't you happy?

TSAMPIKA: I'm not happy ... I'm a little nervous ...

FRIEND 1: Why? Will you also take part in the trials?

TSAMPIKA: The headmaster said "whoever wants".

FRIEND 2: And the PE teacher said "whoever can".

TSAMPIKA: Girls, I must lose weight... I must take the chance ...

FRIEND 2: Here? In front of so many people? To run?

FRIEND 1: Everyone will have the laugh of their lives !!!

FRIEND 2: You will make a fool of yourself ! Don't do it ... If you want to lose weight, try to vomit after eating... you know, stick your finger down your throat and you'll throw up in a second !

TSAMPIKA: I didn't expect this.. I was so embarrassed! What a shame !

FRIEND 2: We told you so ... This is not for you.

ΤΣΑΜΠΙΚΑ: Did the others do better?

FRIEND 1: Better than you. Of course. I think I made a record. ..

TSAMPIKA : Well done !

FRIEND 2:You were training in the morning ...

they all laugh....

TRAINER: Well ! Have you rested? Would you like to start with the third trial?

You have to throw this ball as far as you can .. Who will start first?

Tsambika comes forward ... takes the ball and throws it away ... very far away ... everyone is surprised ... the two girls look at each other and ...

TRAINER: What's your name again....?

TSAMPIKA: Tsampika...

Scene 3

Tsambika is in her room looking at a fashion magazine ... looks in the mirror and says:

TSAMPIKA: Oh ! I just look awful ! I have put on weight since last year, the clothes don't fit me... look what a mess ... I have to lose weight ...

the phone rings

TSAMPIKA: Unknown number... Yes please, who is calling?

TRAINER: Good evening, Tsampika. I am Do you remember me? The trainer...at school ...

TSAMPIKA: YES, of course I remember you, but...

TRAINER: I found your mobile number from your school and I would like to inform you that you have been selected for the national athletics team. In three months from today there will be a competition and I would like to train you.

TSAMPIKA: I don't know ... I don't think so...

TRAINER: What do you mean by that? What are you saying?... the opportunity you are given is unique ...

TSAMPIKA: Yes, I know that... But I'm worried about what I will look like, I'm big enough already... No guy's gonna like me !...

TRAINER: Oh, that's nonsense ! What's important now is that we build a strong body.

TSAMBIKA: But, I can see all my friends and magazine models look so gorgeous, slim and gracious...

TRAINER: Stop it ! You are too immature to decide for yourself... I would like to talk to your parents, please...

TSAMPIKA: They are not here right now...

TRAINER: However, you should think about it better. You are a talent that must not be lost. In all my life I've never seen anyone throw the ball with such ease and so far away. With the right training you could become a world champion. So, please, we'd better get started now...

Tsambika hangs up the phone

MOM: Tsambika, who were you talking to?

TSAMPIKA: Nobody... Oh ! Damn !... What am I going to do? On the one hand I have to lose weight and on the other hand I'd really like to take up athletics... I mean with the throws ... He said that I am a "talent" but today I felt so embarrassed ... Especially when I fell ! Everyone was laughing at my effort. But if I were thinner, they wouldn't mind ... I'd have more friends ... The boys would see me in a different way ... Mrs seems to believe in me, but she does her job, all she cares about is the competition ... All the throwers are so fat ! Mom tells me to slim down and so does my mirror.... My clothes don't fit me ... And dad says I should study more and puts pressure on me ... *(crying)* Ah ! What am I going to do?... I've been trying to lose weight by vomiting for 3 days now, but no use. Perhaps I should try the pills. ... But again, how do I find 100 euros? Besides, I'm afraid what might happen...